

# Feelwise focust...

**Zomer...** het woord doet me gelijk denken aan mijn jonge jeugd, eind jaren zeventig. Mijn ouders huurden een huis in het Limburgse Vijlen. Hun broers en zussen kwamen daar met onze neefjes en nichtjes op bezoek. Het was een chaos van jewelste met schapen die uit het weiland losbraken en ooms die door stoelen zakten. We aten tot misselijkheid toe kersen uit de bomen en klommen op de grootste hooibergen van het hele land aan de overkant van de weg.

Na dit Limburgse avontuur togen we jaren naar Zuid-Engeland en ook daar kwamen familie en vrienden ons opzoeken. We waren altijd buiten aan het spelen en ontdekken, maakten toneelstukjes en voerden deze voor de grote mensen op. Het was één groot feest. Vakantie staat voor mij dan ook echt symbool voor samen zijn, gekke dingen doen, buiten en plezier.

Nu, jaren later, snap ik dat des te meer. Want samen plezier hebben is de grote drijfveer in mijn leven. Dat vind ik in mijn leven terug tijdens vakanties, in het weekend en ook in mijn werk. Want ook met mijn cliënten ga ik op zoek naar dat waar ze in hun jeugd al blij van werden. Voor sommige mensen zijn die herinneringen zo op te halen, anderen moeten daar wat meer naar graven. En altijd weer is er die sprankeling in de ogen als de herinnering boven komt drijven.

Wat ik jou wens? Een sprankelende zomer van 'vol genieten'. Of je nou weggaat, of thuisblijft: ontspanning is overal. Dobber eens terug naar de mooie herinneringen aan toen, of maak mooie verhalen voor later. Zoals we op z'n Limburgs zeggen: 'ech geneite'!